

Nyhedsbrev April 2012

Vestbirk Naturbørnehave

Ny Hjemmeside

Vi er stolte af at kunne præsentere vores nye hjemmeside efter et par måneders hårdt arbejde med at få den endelig klar. Af nyheder kan bl.a nævnes galleri med billeder fra hverdagen i børnehaven, tilmelding til nyhedsbrev og generelt opdateret info. Håber I vil give jer tid til et kig derinde og giv os gerne feedback på hvordan siden kan blive endnu bedre.

<http://www.vestbirknaturbornehave.dk/?id=648697>



Påskens står for døren

I Vestbirk Naturbørnehave fejre vi påske

Påske er den største jødiske fest, Pesach, og den vigtigste og ældste kristne fest. Oprindeligt var det en gammel israelitisk fest fra nomadetiden for foråret og kvægets frugtbarhed. Ved udvandringen fra Egypten slagtede hver familie et lam. Det blev tilberedt og spist med usyret brød og urter. Lammets blod blev smurt på dørstolperne for at holde døden væk. Det blev tradition at spise lam hver 14. april. Lammets skulle ofres og spises i templet, men det blev for besværligt, så lammets blev slagtet i templet med det ceremonielle måltid hjemme. Jøderne bevarer den del af ritualet.



HUSK Emneuge kulturen

Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede" i modsætning til ordet natur, som betyder "det fødte". Kultur kan defineres som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation. I sin enkleste form kommer denne modsætning til udtryk forskellen mellem naturfolk og kulturfolk, hvor det er fraværet af - og tilstedeværelsen af landbrug, der lægges til grund. Mere grundlæggende er modstillingen af kultur og natur i forholdet mellem det oprindelige og det tillærte.[1] Ordets oprindelige betydning forekommer fx i begrebet bakteriekultur.

